

Nieuwsbrief Dirk-Jan Jansen

Winter/Voorjaar 2025

Onderwijs tot geloof in de Heer Jezus via de Bijbel

Shorts YouTube

Bijbelstudies

Gezin

www.dirkjanjansen.nl



In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar. Ook in de afgelopen periode ben ik weer het land doorgereisd om op veel plaatsen Bijbelonderwijs te geven. Helaas was ik behoorlijk ziek tijdens de Kerstvakantie waardoor een aantal spreekbeurten moesten worden afgezegd. Erg jammer, want het is altijd weer mooi om allerlei gelovigen te mogen ontmoeten en samen te genieten van Gods woord. Toch zijn er ook nog andere manieren om mensen te leren uit de Bijbel. In onze huidige tijd is het internet steeds prominenter aanwezig. Sinds kort heb ik een eigen **YouTube kanaal** en via dit medium worden veel mensen bereikt. Samen met een enthousiast echtpaar heb ik tweemaal een tiental 'shorts' opgenomen in Hulshorst. Dit zijn korte video's van ongeveer acht minuten waarin een heikel thema door mij wordt toegelicht, zoals bijvoorbeeld **'Wat is de bedelingenleer?'** of **'Wat moet ik met Israël?'** Officieel is dit voor de organisatie 'Bijbelse Bron', maar ze staan zoals gezegd ook op mijn eigen YouTube kanaal. Wat het onderwerp 'Israël' betreft, merk ik dat hierover enorm veel verschil van mening is. Het is zelfs in één gemeente tot een conflict gekomen tussen mij en een andere broeder die daar dingen verkondigd heeft die naar mijn inzicht het evangelie wel heel erg schade berokkenen. Het leidde tot een moeizaam proces van gesprekken. Momenteel is de lucht geklaard en ga ik er binnenkort weer naartoe. Ook deze dingen 'horen' helaas soms bij dit werk. Er is soms sprake van conflict omdat het geestelijke zaken betreft en er onzichtbare tegenstanders zijn in de hemelse gewesten.

In Doorspijk heb ik vier lezingen gehouden over **'wandelen'**. Deze zijn inmiddels te beluisteren op mijn website. In Apeldoorn geef ik regelmatig Bijbellezingen op de woensdagavond. In Veenendaal ben ik begonnen met een serie over het boek **Zacharia** iedere laatste dinsdagmiddag van de maand. In Nunspeet ga ik door met de lezingen over **'Christus in'** waarbij iedere keer een volgend Bijbelboek van het Nieuwe Testament aan de beurt is. In Werkendam begin ik binnenkort met een serie over het Bijbelboek **Hosea**.

In Hulshorst hebben we na zeventig (!) avonden het boek **Handelingen** mogen afsluiten. Momenteel ben ik bezig om alle samenvattingen te bundelen in een boek (**'De Heer toegevoegd'**) dat vanwege de omvang uit twee delen zal bestaan. Afgelopen oktober is mijn boek over de eerste brief aan de Korinthiërs, **'Terug naar het kruis'** verschenen en als reader te bestellen via de website. Zo de Heer wil zullen we in Hulshorst verder gaan met de bespreking van **het evangelie van Johannes**.

Met ons gezin gaat het goed. Levi (2003) is bezig met zijn afstudeerscriptie aan de TMO in Doorn. Sinds een paar weken heeft hij een vriendin, erg leuk. Julia (2005) zit op kamers in Nijmegen waar ze 'voeding en diëtiëk' studeert aan de NAM. Helaas moet ze per 1 februari haar kamer uit en op dit moment heeft ze nog geen alternatief. Ella (2013) gaat het laatste halfjaar tegemoet in groep 8 van de basisschool. Ze heeft al een paar scholen van het voorgezet onderwijs bezocht en haar keuze is tot nu toe op het CCNV in Harderwijk gevallen.

Vanaf deze plaats willen we iedereen ontzettend bedanken die ons geestelijk en financieel hebben ondersteund de afgelopen periode. Het is bemoedigend ook om alle reacties die binnenkomen via mail te mogen lezen. We zijn de Heer dankbaar voor zoveel zegeningen.

Een hartelijke groet,

Hartelijke groet,
Dirk-Jan en Ilona Jansen

Geliefde broeders en zusters

In de bundel van Johannes de Heer staat in lied 409 een prachtig couplet, waarvan de woorden luiden:

'Waar wij een nieuw jaar beginnen, Wees, Heer Jezus, ons nabij; Vul geheel ons hart en zinnen met Uw liefdeheerschappij. Is de toekomst ook verborgen, Houdt gelovig ons en stil; Gij zult immers voor ons zorgen, alles leiden naar Uw wil.

Het ontgaat u natuurlijk ook niet, dat de toekomst er voor onze wereld bepaald niet rooskleurig uitziet. Er is praktisch geen terrein meer aan te wijzen, dat ons nog perspectief biedt op een toekomst vol van hoop. Volgens Petrus is dat een levende. Daarom blijven we als zijn kinderen ons vasthouden aan Zijn onfeilbaar Woord en de onmisbare leiding van de Heilige Geest, waardoor we kracht voor vandaag ontvangen en blijde hoop voor de toekomst.

In het hierboven gelezen verslag van Dirk-Jan kunt u lezen, hoe God op tal van verschillende manieren hem gebruikt in Zijn dienst. Bijzonder om te lezen, dat God steeds opnieuw wegen aanwijst waarin hij mag getuigen d.m.v. woordverkondigingen, Bijbelstudies, opnames e.d. Stuk voor stuk mogelijkheden tot krachtige aansporingen om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel.



Geve God, dat door onze gebeden en ondersteuning Dirk-Jans bediening mag leiden tot de uitwerking van de inhoud van het 3^e. couplet: *'O, wat is 't een rustig leven voor hem, die zich weet Gods kind; Heerlijk, zich geheel te geven aan de Vader, Die ons mint. Laat de wereld zwoegen, zorgen, rust' loos in dit aards gewoel. 's Heeren volk brengt ied're morgen dichterbij het grote doel.'*

In dat opzicht wensen wij u en de uwen Gods rijke zegen toe voor het nieuwe jaar A.D. 2025.

In Christus verbonden,

Aart en Mieke Haverkamp
Dorpsstraat 20
3931 EG Woudenberg
Email: aarthaverkamp@ziggo.nl
Mobiel: 06.1933.4961



Predik het Woord...2 Timotheüs 4:2

Dirk-Jan Jansen, Zeggemeen 96, 3844RR, Harderwijk,

06-12156798, info@dirkjanjansen.nl; www.dirkjanjansen.nl

Thuisfront: Aart en Mieke Haverkamp, aarthaverkamp@ziggo.nl

Giften: Giro NL35INGB0001152914 t.n.v. Stichting Samen op de Bres o.v.v. Apelles Bijbelonderwijs