

Spreuken 3:6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken

Beste vrienden,

We zijn weer terug in Nederland en kunnen terugzien op een zeer intensieve maar waardevolle tijd met de gelovigen op de verschillende locaties in de stam. Als we in Papoea Nieuw Guinea zijn beseffen we ons altijd heel goed dat de Heere ons met alles moet helpen. Er zijn altijd zoveel dingen die mis kunnen gaan. Het gevaar is natuurlijk dat als we als mensen het gevoel hebben dat dingen onder controle zijn, we niet meer in afhankelijkheid van de Heere willen leven. Voor ons is het daarom altijd een les dat we niet alleen in PNG maar altijd in afhankelijkheid van de Heere moeten willen leven. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken!

De Heere heeft deze afgelopen weken onze paden recht gemaakt. De heenreis verliep wat moeizaam omdat ik onderweg mijn telefoon verloor. Maar met een andere telefoon die we bij ons hadden en met de telefoon van Nicole konden we toch het nodige blijven doen. We hadden een dag in de hoofdstad en een dag in Goroka voordat we de stam invlogen en konden in beide steden het nodige aanschaffen om mee de stam in te nemen. De vlucht naar Andakombi ging voorspoedig. De eerste dagen in Andakombi hadden we wel veel regen en voor ons voelbaar een kleine aardbeving maar daarna hebben we tot het einde van onze tijd alleen maar mooi weer gehad, wat prettig is voor het opladen van onze lampen en computer, voor de vluchten de stam in en uit en voor het lopen naar een ander dorp.

In Andakombi was het fijn om weer tijd te besteden met de gelovigen uit de vier verschillende dorpen daar in het gebied. Tijdens de samenkomsten heb ik hen vanuit Kolossenzen en Filemon onderwezen. Het is altijd mooi om te zien hoe de Heere Zijn Woord gebruikt in bepaalde situaties waarin de gelovigen zich bevinden. We hadden ook een aparte tijd met de leiders van de verschillende gemeentes om wat praktische zaken met elkaar te bespreken. Dat was fijn. Daarnaast heb ik de vertalingen van Ruth en Ezra helemaal met de gelovigen kunnen doornemen. Die 2 boeken zijn dan samen met de vertaling van Jozua straks klaar voor een laatste controle met een vertaalconsultant. Toen we klaar waren met Ruth en Ezra hebben we verder gewerkt aan de vertalingen van de Psalmen en Spreuken en ook nog wat aan 1 Samuel. Een van de gelovigen zei ook bij het vertalen van Spreuken hoofdstuk 3 hoe geweldig het is om in afhankelijkheid van de Heere te leven. En dat zien we ook in zijn leven.

Tussen onze tijd in Andakombi en de andere kant van de stam, waren we nog een paar dagen in Goroka om daar ook nog het een en ander aan te schaffen voor de tijd aan de andere kant van de stam. Lorens en zijn vrouw Belinda waren al een paar dagen daarvoor naar Goroka gekomen voor medische hulp voor Belinda. We hebben daar ook wat tijd met hen doorgebracht en geholpen om ze in contact te brengen met medisch personeel. Helaas kon er in Goroka niet veel voor Belinda gedaan worden en zijn ze teruggereisd naar een andere grotere stad. Daar in Lae hopen ze toch de nodige hulp te krijgen. Ze hebben zeker onze gebeden verder nodig.

Ook onze helikopter vlucht naar Menyamy ging voorspoedig. Martin en John van het Gwase dialect stonden al op ons te wachten. Met hen heb ik 2/3 van het Lukas Evangelie afgekregen en met Ari en zijn oom die Lorens verving hebben we voor het Iqwaye dialect het hele Lukas Evangelie afgekregen. Op verzoek van de Menya gelovigen heb ik hen ook de 2 zondagen daar onderwezen.

Amos zal weer een groep jongvolwassen christenen meenemen op reis, dit keer naar Costa Rica en Panama. Emmy is zwanger, Bidt voor een verdere goede zwangerschap. Zo de Heere wil zal de baby in oktober geboren worden. Jorim heeft zijn derde studiejaar goed kunnen afsluiten. In september begint hij met zijn laatste studiejaar.

***Met hartelijke groeten van ons en dank voor jullie gebeden,
Robert en Nicole***