

Math.1:1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham

Beste vrienden,

Mattheus begint zijn Evangelie met het geslachtsregister van de Heere Jezus. Voordat hij met de lijst van voorouders begint, geeft hij eerst aan dat Jezus Christus Zoon van David is en Zoon van Abraham. Zowel Abraham als David hadden van God een specifieke belofte gekregen dat ze de voorvader zouden zijn van Jezus Christus. God beloofde Abraham dat hij de voorvader zou zijn van Jezus Christus, de Redder voor alle volkeren op aarde (Gen.12:3). Die belofte werd vervuld met de eerste komst van onze Heere Jezus Christus naar de aarde.

Als gelovigen in Jezus Christus zijn we daar zeer dankbaar voor en hebben tegelijkertijd ook de opdracht dat iedereen op aarde zal weten van die redding in Jezus Christus. God beloofde dat David de voorvader zou zijn van Jezus Christus, de Koning die op aarde vanuit Jeruzalem zal regeren (Psalm 132:17). Die belofte zal vervuld worden met de tweede komst van onze Heere Jezus Christus naar deze aarde. Met Zijn heerschappij zal hij voor vrede hier op aarde zorgen en wij gelovigen zullen met Hem regeren.

We zijn altijd blij met een telefoontje uit Papoea Nieuw Guinea. De afgelopen weken hebben we met gelovigen uit 3 verschillende dorpen in de stam gesproken en het was fijn om te horen dat het goed met hen ging. Er is daar behoorlijk wat regen gevallen wat normaal niet gebeurt deze tijd van het jaar maar het is in ieder geval beter dan lange droogtes die ze de voorgaande jaren hadden.

De-terug-naar-het-Engels vertaling van de vertaling van Jozua heb ik afgelopen maand kunnen afmaken. En ben nu bezig met de vertaling van Ezra en heb ook een begin gemaakt met de vertaling van 1 Samuel. En daarnaast werk ik verder aan de aanpassingen aan de Nieuwe Testamenten voor de Iqwaye en Gwase dialecten. De boeken waar we al aan gewerkt hadden konden we afgelopen keer als PDF bestand op telefoons achterlaten (zie foto van Math. 1 in het Iqwaye dialect.

De afgelopen maanden zijn we tijdens de weekenden regelmatig op pad geweest om vrienden en gemeentes te bezoeken. We danken de Heere voor al degenen die al jarenlang meelevens en het werk in Papoea Nieuw Guinea trouw ondersteunen. We danken de Heere ook voor de gelegenheden om Gods Woord te onderwijzen, sinds een aantal maanden ook via video oproep een groep jonge mensen in Pakistan. De evangelist met wie ik daar samenwerk vertaalt alles naar het Urdu (hun taal) en via vragen heen en weer merk ik dat het onderwijs goed ontvangen wordt.

