

# Nieuwsbrief Dirk-Jan Jansen

Najaar/Winter 2023

Onderwijs tot geloof in de Heer Jezus via de Bijbel

*Nieuwe Bijbelstudies*

*website*

*Gezin*

[www.dirkjanjansen.nl](http://www.dirkjanjansen.nl)



In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar. Na de zomervakantie zijn de Bijbelcursussen weer opgestart in september. Nadat we zowel Openbaring als 1 Korinthiërs in de eerste weken konden afronden, zijn we gestart met twee nieuwe Bijbelstudieseries. De eerste is op de dinsdagavond in de oneven weken en is een vers-voor-versbespreking van **de eerste brief van Petrus**. Zij, die Openbaring hebben meegedaan, volgen nu deze nieuwe serie samen met een echtpaar, dat nieuw is aangeschoven. We denken met elkaar na over wat Petrus schrijft over het lijden van de gelovigen, en de regering van God hierin.

De tweede is op de donderdagavonden in de even weken en is een vers-voor-versbespreking van de **eerste brief van Johannes**. Deze brief spreekt over het eeuwige leven, dat in de Zoon is, en hoe wij kunnen blijven staan in de zegen ervan. Naast deze Bijbelstudies zijn we ook verder gegaan met de bespreking van het boek **Handelingen** op de dinsdagavonden in de even weken. Inmiddels zijn we twee jaar op weg en aangekomen bij hoofdstuk 20.

In Ommen zijn we begonnen, thuis bij de familie Paarhuis, op de overige donderdagavonden met een studie over het boek Daniël. Het is de bedoeling, dat we in twaalf avonden de twaalf hoofdstukken door gaan nemen, waarbij iedere avond een volgend hoofdstuk centraal staat. We krijgen via dit Bijbelboek inzicht op het plan van God met Zijn volk Israël en op de wereldrijken, die er zullen zijn tot de komst van Christus.

Via mijn **website [dirkjanjansen.nl](http://dirkjanjansen.nl)** verspreid ik allerlei soorten onderwijs via audio, video en via artikelen. Het is mijn doel, dat mensen op deze manier opgebouwd worden in hun geloof en in de gezonde leer. U vindt hier o.a. Bijbellezingen, Bijbelstudies en preken. In Doornspijk mocht ik op vier avonden lezingen verzorgen over het thema 'waakzaamheid'. U vindt ze onder 'audio-Bijbelstudies' op de website. Ook de studies over 1 Petrus kunt u daar naluisteren. De video van de themadag op Urk over 'drie bakens voor onze tijd', vindt u er ook.

Nadat we de serie over het boek Openbaring hadden afgerond heb ik hier een **boek** over samengesteld. Het heet 'De Komende Christus, herziene versie'. Het is een vers voor vers bespreking van dit laatste Bijbelboek en te bestellen via de website.

Ik wil u tot slot vragen, als u betrokken bent bij mijn werk om te bidden voor een rijke zegen ervan en voor bescherming. Ik mag veel spreken, maar er is ook veel tegenstand en daarom is uw gebed hard nodig.

Met ons gezin gaat het bijzonder goed, waar we erg blij mee zijn. Na al het werk konden we afgelopen zomer genieten van een heerlijke vakantie in Frankrijk. **Levi** (20), heeft zijn opleiding aan de TMO Fashion Business-school in Doorn weer even neergelegd voor een pauze van een half jaar. Hij is momenteel aan het werk en hoopt weer aan te haken in de komende maanden. Na twee semesters en een stage van een half jaar hoopt hij de studie afgerond te hebben. **Julia** (18) heeft zich laten dopen, iets waar we heel blij mee zijn. Ze heeft al veel zin in een opleiding 'voeding en diëtiëk', die ze hoopt te starten in augustus 2024 aan de HAN in Nijmegen. Tot die tijd heeft ze een tussenjaar ingelast. Ella (10) zit in groep 7 en dat bevalt nog steeds uitstekend. Graag ook uw gebed voor ons gezin. Dank aan allen die ons hebben ondersteund zowel financieel als in gebed. Aan Hem alle eer.

Hartelijke groet,

Dirk-Jan en Ilona Jansen

# THUISFRONT

***'Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.'* - Kolossenzen 3:1-4.**

Geliefde broeders en zusters

Zo vlak voor het verstrijken van 2023 ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief van het gezin van mijn geliefde broeder en zuster in Christus Dirk-Jan en Ilona. Wat een genade van God, dat we in hun verslag mogen lezen, hoe God het geestelijke werk, wat zij door genade mogen doen in hun huis en daar buiten, zo aan het zegenen is. Zeker in deze tijd van verval met veel schijn van godsvrucht zijn boeders als Dirk-Jan zo hard nodig om de goede leer van Christus te verkondigen. In tal van gemeentes, waarin ik zelf mag voorgaan, krijg ik vaak te horen, hoe zij daardoor gezegend worden in het strijdpark van dit leven van elke dag.

Het is hun beider verlangen om niemand anders te prediken, dan Jezus Christus en Die gekruisigd. In die boodschap ligt de enige, ware en levende hoop voor de toekomst. Een oud lied zegt: *'Die hoop doet al ons leed verzachten, want des Heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten maar nooit een vriend als Jezus!'* Juist om die reden vragen zij voor de door God gegeven bediening om vasthoudend gebed voor zowel voor hun bediening als voor de opvoeding van de drie kinderen, die zich aan het ontwikkelen zijn in een stormachtige wereld.

Om diezelfde reden neem ik hierbij de vrijmoedigheid u te vragen om hen ook waar mogelijk financieel te (blijven) ondersteunen. Uw bijdragen hiervoor ervaren ze ook als een geestelijke bemoediging voor het kostbare werk, dat zij door genade mogen doen. Het houdt het ook dicht bij God om het ook in dezen van hem afhankelijk te zijn. Wat Dirk-Jan en Ilona in deze fase van hun leven nodig hebben, is dat zij gebaat zouden zijn bij een vaste maandelijks bijdrage. Dat geeft hen in een tijd, waarin kosten op tal van terreinen ook voor een gezin met opgroeiende kinderen stijgen, wat meer zekerheid. Onze vraag is daarom of u dit eens biddend wilt overdenken. Uiteraard wil ik u ook danken voor de gaven, die u van tijd tot tijd aan hen overmaakt.

Vanuit Woudenberg wensen wij u allen rijk gezegende dagen toe en voor het jaar 2024 Gods onmisbare zegen. In Christus verbonden Aart en Mieke Haverkamp

Dorpsstraat 20  
3931 EG Woudenberg  
Email: [aarthaverkamp@ziggo.nl](mailto:aarthaverkamp@ziggo.nl)  
Mobiël: 06.1933.4961



*Predik het Woord...2* Timotheüs 4:2

Dirk-Jan Jansen, Zeggemeen 96, 3844RR, Harderwijk,  
06-12156798, [info@dirkjanjansen.nl](mailto:info@dirkjanjansen.nl); [www.dirkjanjansen.nl](http://www.dirkjanjansen.nl)

Thuisfront: Aart en Mieke Haverkamp, [aarthaverkamp@ziggo.nl](mailto:aarthaverkamp@ziggo.nl)

Giften: Giro NL35INGB0001152914 t.n.v. Stichting Samen op de Bres o.v.v. Apelles Bijbelonderwijs