



Visie: Helderheid brengen waar duisternis is
Kingdomnews 47, oktober 2024

Beste Supporter,

Na een lange, hete zomer begint ook in Pisa de herfst zich te laten merken: regen, afgewisseld met zomerse middagen als de zon doorkomt. Mijn tijd wordt op dit moment hoofdzakelijk gevuld met drie dingen: de dienst aan de kerk (onze dominee is nog tot half oktober in Amerika), ziekenhuisbezoeken met Arabella (mijn Filippijnse 'pleeg'-dochter) en voorbereidingen voor mijn verlof naar Nederland (10-30 oktober). In deze nieuwsbrief meer hierover en over de nieuwe laptop die ik ineens moest kopen.

Veel leesplezier!

**Dio vi benedica,
Christine (& Marco)**

Kerk-dienst



Sinds eind juni is onze dominee met zijn vrouw op verlof in Amerika. Daar blijven ze nog tot half oktober, in verband met de geboorte van hun eerste kleinkind. In die periode hebben zij de verantwoordelijkheid voor de kerk aan Marco en mij overgelaten. Daar hebben we het flink druk mee, denk aan voorbereiden van Bijbelstudies en preken, maar ook praktische zaken als het halen en brengen van mensen en de zaal klaarzetten. We zijn dankbaar dat we de kerk op deze manier mogen dienen en het is een mooie ervaring om als echtpaar samen verantwoordelijkheid te dragen, maar het is ook behoorlijk intensief.

In de zomerperiode zijn er ook altijd meer bezoekers in Pisa, mensen die op vakantie zijn en bij ons in de kerk komen, maar ook mensen die zich op zending in Italië oriënteren en meer informatie willen. Deze keer licht ik er een aantal bijzondere uit:

1. Kristine en Paul waren de eerste bezoekers uit de Baptistengemeente Amersfoort (mijn uitzendende gemeente) die in Pisa langs zijn gekomen! Een emotioneel moment, na 5 jaar!*
2. Vakantiegasten in de kerk: een Amerikaans militair gezin (niet op de foto), dat een paar jaar in Italië gestationeerd is geweest en dus ook Italiaans kon, en twee zussen uit Mississippi, voor wie ik kon tolken naar het Engels.
3. We hebben een Nederlands gezin ontmoet, dat zich geroepen voelt om naar (het zuiden van) Italië te komen als zendelingen. Het was een extra bijzondere ontmoeting omdat wij, naast spreken over zending in Italië, veel geloofsvragen van de oudste twee zonen konden beantwoorden. Zeer bemoedigend!

4. Ook heel bijzonder was het bezoek van Maria en Lorenzo, die 4 jaar geleden onze kerk hebben geleid terwijl onze dominee in Amerika was. Wij hebben toen een goede vriendschap met ze opgebouwd en zijn nog steeds met ze in contact.

** Kom zelf ook gerust langs als je in de buurt bent! Altijd leuk!*



Surrogaat-moederschap

Het contact met het Filippijnse gezin bij ons in de kerk is in het afgelopen jaar steeds verder ontwikkeld. Ik geniet enorm van het contact met de meiden Arabella (17), Betty (10) en Sophia (8). Een tijd lang ben ik wekelijks bij ze langs gegaan om te helpen met hun Italiaans. Ze spreken gelukkig allemaal goed Engels, want Tagalog spreek ik helaas niet. Moeder Elle is erg blij met mijn hulp en emotionele steun, want er speelt veel in hun leven en gezin. Momenteel moet Arabella een aantal onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan, maar daarvoor is telefonisch contact met het ziekenhuis nodig. Dat vraagt teveel van hun beperkte Italiaans en daardoor was het hele verhaal maanden blijven liggen, totdat ze aan mij dachten. Dus nu bel ik met ziekenhuis, dokters en verpleegsters en ga mee met Arabella als ze een onderzoek heeft. In Italië zijn ziekenhuisbezoeken extra moeilijk vanwege de beruchte bureaucratie, waardoor er vaak veel onduidelijkheid is over wie, wat, waar, zelfs als je de taal wel goed beheerst. De nummering van de gebouwen op het ziekenhuisterrein is bijvoorbeeld compleet willekeurig: gebouw 7 zit bijvoorbeeld naast gebouw 43, 20, 31 en 12. En dat is nog maar een van de uitdagingen. Ik ben dankbaar dat ik een helpende hand kan bieden aan dit gezin dat me inmiddels erg aan het hart is gegroeid.

Bijzonder om op deze manier ook van een moederrol te mogen genieten.



Verlof: 10-30 oktober

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik in Nederland was, dus tijd voor een nieuw bezoek! Ik zie ernaar uit jullie weer eens live te mogen ontmoeten, ons samen te verheugen over Gods werk in Pisa (met details en achtergrondinformatie die niet geschikt zijn voor in een nieuwsbrief) en ook te horen wat er in jullie leven speelt!

Zoals altijd is de tijd helaas veel te kort om iedereen uitgebreid te kunnen ontmoeten, maar het betekent al heel veel voor me als we elkaar even in de ogen kunnen kijken en een hand of een knuffel kunnen geven.

Ontmoetingsmomenten:

zondag 13 oktober - [Baptistengemeente Amersfoort](#), aanvang dienst 10:00 (korte presentatie)

zondag 20 oktober - [Kerk van de Nazarener Nijmegen](#) (locatie Gildekamp), aanvang dienst 10:30 (bezoeker)

zondag 27 oktober - [Immanuel gemeente Hoorn](#), aanvang dienst 10:00 (korte presentatie)

Wil je graag samen koffiedrinken, met meer tijd voor een persoonlijk gesprek? Stuur me een berichtje op 0039-3515015968 of lemaire2@gmail.com!

Als het niet meer in het programma past, kunnen we ook gerust een keer (video)bellen als ik weer terug ben in Pisa! Vind ik gezellig!

P.S. Marco moet gewoon werken en blijft dus in Pisa achter.

Noodstop laptop



Dat was flink balen toen mijn laptop er van de ene op de andere dag compleet mee stopte! Het beestje was inmiddels 8 jaar oud en vertoonde al af en toe wat kuren, maar dat hij er zo plotseling helemaal mee ophield was toch onverwacht. Dus gauw op zoek naar een nieuwe, maar dan wel een goede, die weer voor een flink aantal jaren meegaat, want zonder computer blijft de hele communicatie van OM Italië stilstaan! God zij dank kon OM het aankoopbedrag voorschieten, zodat ik na een maandje aanmodderen weer goed mijn werk kon doen en de opgelopen schade kon inhalen.

De helft van het aankoopbedrag komt voor mijn rekening. Een mooi deel hiervan is al opgehaald met de Italiaanse ijsverkoop op de gemeentedag van de BGA. Een prachtige actie! Hieronder vertelt de penningmeester hoe het werkt en hoe jij kunt bijdragen, als je dat op je hart hebt.

Beste donateurs, sponsoren en vrienden van Christine,

Ik wil jullie graag als penningmeester van het TFT-team van Christine kort informeren over de financiële situatie van Christine. Ik wil jullie als vriend, sponsor of donateur graag betrekken een **heel concreet onderwerp** waar jullie hulp op de korte termijn zeer welkom voor is.

Zoals jullie weten kan Christine in haar werk niet zonder moderne hulpmiddelen functioneren. Ze maakt daarom veelvuldig gebruik van een laptop, deze trouwe hulp is er na 8 jaar definitief mee op gehouden. Met als gevolg; geen nieuwsbrieven, updates op socials, project updates en geen presentaties etc.. Kortom, geen optie voor Christine.

Christine heeft daarom in augustus geïnvesteerd in een **goede nieuwe laptop**. Dan denken jullie: 'OM regelt toch een nieuwe?' Nee zo werkt het helaas niet, OM zorgt dat het salaris wordt overgemaakt waarvan ze kan leven. Dit is geen vorstelijk salaris, geld aan de kant zetten voor onvoorziene uitgaven is minimaal tot niets. Hierdoor heeft ze voor de aanschaf van de laptop haar spaarrekening moeten aanspreken.

Daar is een spaarrekening toch ook voor? Ja tuurlijk, echter de middelen om deze weer aan te vullen zijn beperkt. Wat heeft de laptop gekost? €1400,- hiervan is 50% betaald door OM Italië overige 50% is eigen bijdrage. De ijsverkoop die plaats heeft gevonden bij de BGA amersfoort heeft €364,- opgeleverd. **Blijft er €336,- over** die uit eigen middelen is betaald.

Mijn vraag aan jullie als vriend, sponsor of donateur hebben jullie de mogelijkheid om Christine een persoonlijke financiële bijdrage toe te sturen? Zo dat de spaarrekening voor dergelijke onvoorziene uitgaven weer kan worden aangevuld. Zo ja, dan ontvangt Christine de **persoonlijke bijdrage graag op IBAN NL14TRIO0781454387 tnv C.Lemaire**.

of maak meteen iets over met door deze Tikkie code te scannen (geldig tm 16 oktober)

Mocht jullie inhoudelijk meer willen weten of vragen hebben, stuur Christine of mij persoonlijke een berichtje, dan sturen we je graag de uitgebreide verantwoording toe voor de gemaakte keuzes!

Alvast bedankt! Hartelijke groet
Geert Bergsma, penningmeester
geertbergsma@hotmail.com





Meditatie

Toen zond ik tot hen boden met het antwoord: Ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, doordat ik het verliet en tot u kwam? (Nehemia 6:3)

Deze zomer hebben Marco en ik samen het boek Nehemia bestudeerd. Wat een wijze en dappere man van God was dat! Het raakte mij te lezen hoe Nehemia wist dat hij door God geroepen was om de muur van Jeruzalem te herbouwen (een flink werk, want die was 12 meter hoog) en daar liet hij zich niet van afleiden door bedreigingen of insinuaties. Hij baseerde zijn vertrouwen op de roeping van God voor dit werk en niet op de toestemming die de koning had gegeven, want hij wist dat zijn succes afhing van God en niet van een mens.

Prachtig ook hoe in het bovenstaande vers Nehemia heel duidelijk zijn prioriteiten stelt en als zijn vijanden hem herhaaldelijk voor overleg uitnodigen heel droog aangeeft: 'Ik heb belangrijk werk te doen, waarom zou ik tijd verliezen door met jullie te praten?' Hij had ook kunnen denken: 'Dit zijn machtige mannen van een vijandig volk, waardoor wij overheersd worden. Ik weet dat God mij geroepen heeft, maar het is beter om deze mensen te vriend te houden. Laten ik maar met ze gaan praten om tot een akkoord te komen.' Maar hij wist dat als God het werk zegende, geen enkele vijand er iets tegen zou kunnen doen.

Ik bid dat ook wij zo'n groot vertrouwen in God mogen hebben, dat we ons door geen enkele bedreiging van ons stuk laten brengen, maar gewoon kunnen zeggen: 'Ik heb belangrijk werk te doen, waarom zou ik tijd verliezen uit angst voor wat anderen ervan zullen zeggen?'

Samen bidden en danken:



- * Dank voor de bijzondere relatie met de Filippijnse familie
- * Dank voor de ervaring die Marco en ik mogen opdoen in de verantwoordelijkheid voor een gemeente
- * Dank dat OM de nieuwe laptop kon voorschieten
- * Bid voor een goede tijd in Nederland en mooie ontmoetingen
- * Bid voor een goede terugkomst van onze dominee en zijn vrouw
- * Bid dat de kerk zich verder blijft ontwikkelen in eenheid en liefde

Hoe zit het ook alweer?

Ik werk bij [Operatie Mobilisatie](#) om te zorgen dat het Evangelie overal in de wereld bekend wordt. Sinds april 2019 woon ik in Pisa, Italië, om hier samen met het team van OM het goede nieuws van Jezus bekend te maken. Mijn loon komt tot stand op basis van [giften](#). In deze nieuwsbrief deel ik met je wat er zoal gebeurt in mijn werk en leven.

Financieel bijdragen kan via www.operatiemobilisatie.nl/christinelemaire

of door zelf over te maken op bankrekening NL13 RABO0114 2329 38 o.v.v. 'Christine Lemaire'.

Samen zorgen we ervoor dat er helderheid komt waar duisternis is!

Contact: Thuisfront Team Christine: thuisfrontChristine@gmail.com of 06-15499556 (Joost Liefink, voorzitter TFT)