



*Visie: Helderheid brengen waar duisternis is
Kingdomnews 43, november 2023*

Beste Adrie,

Het is duidelijk herfst: wekenlang regen, wind en bewolke luchten en zelfs overstromingen (gelukkig niet in Pisa). Wat is het fijn als de zon dan even doorkomt! Zo is het ook als we een glimp van Gods aanwezigheid opvangen in de de vloed van activiteiten, projecten en verantwoordelijkheden waar ons leven vaak uit bestaat. Ons gebed zorgt dat we Gods zonneshijn weer kunnen zien. Een waarheid waar ik zelf ook weer nodig aan herinnerd moest worden in deze periode!

Er is weer veel gebeurd waarover je vanalles kunt lezen in deze nieuwsbrief: van de tour naar Rome, tot taalhulp aan een Filipijns meisje en relaties die zich blijven ontwikkelen. Mooi dat God zich overal in laat zien.

Op dit moment ben ik superdruk met de laatste voorbereidingen om op 17 november (aanstaande vrijdag) weer een paar weken (alleen) naar Nederland te komen, waarover je verderop meer kunt lezen en waarvoor ik nog een **auto te leen zoek**.

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens!

***Dio vi benedica,
Christine (& Marco)***

Evangelisatietour Rome





Dat is wel hoe je het zou kunnen noemen! In september hebben Marco en ik eindelijk een verblijf in Rome geboekt. Tegen een kleine vergoeding konden we de team-auto van OM gebruiken en hebben we de reis aanvaard. Met de auto is het toch gauw zo'n 5,5 uur vanaf Pisa. Aanleiding van de reis was het ontbrekende document aanvragen om eindelijk ons huwelijk in Nederland te kunnen registreren. Bij gelegenheid wilde Marco veel oude vrienden bezoeken en het Evangelie met ze delen. Mijn gebedsteam heeft de reis op de voet gevolgd via dagelijkse updates in WhatsApp. En wat hebben we gemerkt dat deze reis in gebed gedragen werd! We hebben met meerdere mensen uitgebreid over het Evangelie kunnen spreken, boekjes en Bijbels kunnen weggeven en er werd aandachtig geluisterd! Heel bijzonder. Speciaal was ook de extra tijd die we met Marco's broer Alessandro en diens partner Giulia door konden brengen. Ook zij waren erg open voor het Evangelie. Bidden jullie mee dat het zaad dat gezaaid is vrucht zal dragen? We zijn dankbaar dat God ook in de kosten van reis en verblijf heeft voorzien door een aantal extra giften op mijn prive-rekening!

Wil je ook van dichtbij betrokken zijn met gebed? Meld je aan voor de gebedsapp door een berichtje te sturen naar gebedscoördinator Mattanja van den Berg: 06-57347297

Taalhulp Italiaans



In onze kerk zit Ellie, een Filippijnse vrouw, die al 6 jaar in Italië woont en werkt, maar hoofdzakelijk Engels spreekt. Deze zomer heeft ze eindelijk haar kinderen (8,9,16 jaar) over kunnen laten komen uit de Filippijnen om hier te komen wonen. De vader volgt hopelijk in januari, als het met zijn werk lukt. De kinderen spreken Tagalog en Engels, maar geen Italiaans, maar moeten wel meteen instromen in het Italiaanse onderwijs. De jongere kinderen pakken het makkelijker op, maar Ellie heeft mij gevraagd haar oudste dochter Arabella te helpen met Italiaans. Dus ga ik een of twee middagen per week bij ze langs om Italiaans te oefenen. Ik vind het superleuk en voel me vereerd op deze manier

Teamwork: preek met schilderij



Sinds Marco begonnen is met zijn opleiding tot predikant, heeft onze voorganger Joey meer gelegenheid om in te gaan op uitnodigingen van andere gemeenten of collega-zendingen en valt Marco in. Zo mocht Marco onlangs preken over de vrijheid in Christus. Daar had ik al eens een schilderij over gemaakt en zo besloten we dat mee te nemen naar de kerk. Tijdens de preek was het al te zien en achteraf legde ik uit wat ik had willen verbeelden: de vrijheid van het volle leven in Christus, afgezet tegenover de starheid van religie die gebaseerd is op regeltjes en niet op genade. En bovenin de lege huls van mensen die alle regeltjes proberen te volgen, maar geen Leven in zich hebben. Het was mooi om te horen dat meerdere mensen er diep door waren geraakt en dat God al tot hen sprak terwijl ze het schilderij observeerden tijdens de preek. Mooi hoe God door kunst heen kan spreken! Zo hebben we weer een nieuwe vorm ontdekt waarop Marco en ik elkaar kunnen aanvullen en als team mogen functioneren in zijn Koninkrijk.

Nederland en auto gezocht



Van 17 november tot en met 11 december (mijn verjaardag!) hoop ik weer in Nederland te zijn. Deze keer kom ik hoofdzakelijk om uit te rusten en bij te tanken, want het zendingsleven kost behoorlijk wat energie. Maar op de zondagen grijp ik graag de kans om iets te delen van waar ik Gods zon door de wolken mag zien schijnen. Ik hoop je daar te ontmoeten!

zondag 19 november [Maranatha gemeente Hoorn](#) - 9:45

zondag 26 november [Vergadering van Gelovigen Utrecht](#) 9:30

zondag 3 december [de Farmhouse, Garsthuizen](#) - 10:00

zondag 10 december [Baptistengemeente Amersfoort](#) - 10:00

AUTO GEZOCHT:

voor de week van 26 november tm 3 (of 5) december zoek ik nog een auto te lenen, zodat ik onder andere naar een conferentie kan.

Het makkelijkst is een auto vanuit Hoorn of omgeving, maar als je ergens

Plannen voor een vrouwenkring



Vanaf januari hopen we in de kerk te starten met een vrouwenkring! We hadden een of twee keer per jaar al een vrouwevenement, maar het verlangen groeide bij mij om ook een plek te hebben waar we als vrouwen onze (onderwijs)gaven in kunnen zetten en elkaar kunnen bemoedigen. Toen ik ervoor begon te bidden en de vrouwen uit onze kerk een voor een vroeg of ze geïnteresseerd waren in een vrouwenkring en wat voor hen een goed moment zou zijn, bleek er heel veel animo voor te zijn! Ook bij de vrouwen waarvan je misschien zou denken dat ze helemaal geen tijd hebben voor nog een afspraak, naast kinderen, werk en de rest van hun drukke leven. Uiteraard heb ik ook Jenny, de vrouw van de dominee erbij betrokken. We hopen de kring samen vanaf januari te starten. Bidden jullie mee dat het echt een plek van veiligheid, groei en bemoediging zal zijn?

Vriendschap met Claudia



Via de Angolino, het tweedehandswinkeltje met producten van de gedetineerden, heb ik Claudia leren kennen. We hebben inmiddels een leuke vriendschap opgebouwd en zien elkaar regelmatig in het winkeltje en daarbuiten. Ze schroomt niet om mij te hulp te vragen bij spannende dingen (zoals pinnen bij de geldautomaat als het pensioen binnenkomt). En nu haar jaarlijkse kankercontrole weer aan de beurt is, heeft ze

expliciet om gebed gevraagd: "want ik weet dat het gebed van een oprecht en eerlijk hart veel effect heeft". Alsof ze de Bijbel citeert! Ze is ook altijd heel benieuwd om te horen waar we het op de Bijbelstudie over hebben gehad en laat zich alles haarfijn uitleggen. Mee naar de kerk komen is nog een brug te ver heeft ze duidelijk laten merken, maar ik zie dat Gods liefde haar aan het trekken is. Bidden jullie mee dat ze ook een persoonlijke relatie met Hem zal krijgen?

Niet verdwalen



"vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand."- Jesaja 41:10

Een prachtig bemoedigend vers dat ontzettend veel in zich heeft. De tweede frase 'zie niet angstig rond, want Ik ben uw God' klinkt in het Italiaans als volgt: 'Non ti smarrire, perche' Io sono il tuo Dio'. 'smarrire' betekent zoveel als 'de weg kwijt raken'. Als we angstig om ons heen gaan kijken, naar de omstandigheden, naar de oorlogen, de bedreigingen, de onzekerheden om ons heen, dan raken we de weg kwijt. Dan worden we angstig, bezorgd en gaan we overal over piekeren. Jezus zegt hier tegen ons: "je hoeft de weg niet kwijt te raken, want ik ben je God. Ik heb alles in de hand. Kijk maar naar Mij. Ik ben Degene die de routekaart heeft. Als je Mij blijft volgen, kom je precies waar je wezen moet. Veilig en wel."

Samen bidden en danken:



- * Dank voor de goede reis naar Rome en alle gesprekken
- * Dank voor de groeiende vriendschap met Claudia
- * Dank voor de plannen voor de vrouwenkring

- * Bid dat God verder werkt in de harten van de mensen in Rome
- * Bid voor de op te starten vrouwenkring
- * Bid voor een goede tijd in Nederland

Regelmatig uitgebreide gebedsinformatie ontvangen? Geef je op voor het gebedsnieuws door een mailtje te sturen aan

thuisfrontChristine@gmail.com

Vragen, opmerkingen, meer weten? Neem gerust contact op!



Bid mee

Geef mee

Bemoedig mee

Hoe zit het ook alweer?

Ik werk bij [Operatie Mobilisatie](#) om te zorgen dat het Evangelie overal in de wereld bekend wordt. Sinds april 2019 woon ik in Pisa, Italië, om hier samen met het team van OM het goede nieuws van Jezus bekend te maken. Mijn loon komt tot stand op basis van [giften](#).

In deze nieuwsbrief deel ik met je wat er zoal gebeurt in mijn werk en leven.

Financieel bijdragen kan via www.operatiemobilisatie.nl/christinelemaire of door zelf over te maken op bankrekening NL13 RABO0114 2329 38 o.v.v. 'Christine Lemaire'.

Samen zorgen we ervoor dat er helderheid komt waar duisternis is!



Facebook Christine



Thuisfront Team: thuisfrontChristine@gmail.com



Email Christine: lemaire2@gmail.com

Copyright © 2023 Operatie Mobilisatie, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

